

# Hoor wie stapt daar kinderen



Hoor wie stapt daar kinderen,  
Hoor wie klopt daar kinderen,  
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.  
't Is een vreemdeling zeker,  
Die verdwaald is zeker,  
'k Zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.

Someone's coming, children,  
Someone's knocking, children,  
Someone's tapping at the window frame.  
It's a stranger, I guess,  
Who is wandering, I guess,  
I shall check and ask him for his name.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,  
Breng ons vanavond een bezoek,  
En strooi dan wat lekkers,  
In een of andere hoek.

Saint Nicholas, Saint Nicholas,  
Will you please make a stop at our door,  
And throw in some candy,  
All around the floor.

Stoute kinderen zegt hij,  
Krijgen knorren zegt hij,  
En een zakje, zegt hij met wat zout,  
Want je weet wel zeg hij,  
Dat Sint Nicolaas zegt hij,  
Van die stoute kinderen heel niet houdt.

Naughty children, he says,  
Get a sermon, he says,  
And no candy, but they get instead,  
A bag of salt, so he says,  
You should know, so he says,  
That bad children really turn me sad.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,  
Breng ons vanavond een bezoek,  
En strooi dan wat lekkers,  
In een of andere hoek.

Saint Nicholas, Saint Nicholas,  
Will you please make a stop at our door,  
And throw in some candy,  
All around the floor.