

Op de hoge, hoge daken

1. Op de ho-ge ho-ge da-ken rijdt de Bisschop met zijn knecht. Wil je weten, lieve
 2. Pie-ter gluurt door elke schoorsteen en hij noemt den goe-den Sint, die gesuldig ziet te
 3. Sinter- klaa-ge schrijft verdrie-tig al die namen in zijn boek, en hij zegt: Die kind'ren

kind'ren, wat hij tot zijn knechtje zegt? "Kijk eens e-ven, beste Piet, of je ook
 wachten, ieder ongehoorraam kind. Alles ziet die slimme Piet, zich ver-
 krygen ook geen lekkers en geen koek. Wil dat goed ont-houden, Piet, want re

stoute kind'ren ziet! "Kijk eens even, beste Piet, of je ook stoute kind'ren ziet!"
 gissen kan hij niet! Alles ziet die slimme Piet, zich vergis-sen kan hij niet!
 doen me maar verdriet! Wil dat goed onthouden, Piet, want re doen me maar verdriet!"

Over high and gloomy roof tops,
 rides the Bishop with Black Pete.
 Are you wondering, my dear
 children,
 what he asks his servant sweet:

Pete will peek through every
 chimney,
 and will tell what he has seen:
 If among the gathered children,
 there are children that are mean.

Good Saint Nick writes every name
 down,
 in his book while feeling sad.
 And he says: those kids are getting,
 neither toys nor gingerbread!

Would you please my good old lad,
 look for children that are bad?
 Would you please my good old lad,
 look for children that are bad?

Pete is watching overnight,
 and he always sees it right.
 Pete is watching overnight,
 and he always sees it right.

Keep in mind my dear old Pete,
 that they cause my heart to bleed.
 Keep in mind my dear old Pete,
 that they cause my heart to bleed.