

ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT

1. Zie ginds komt de stoomboot uit Span - je weer aan, Hij
Opgewekt

brengt ons Sint Ni - co - laas, ik zie hem al staan. Hoe hup - pelt zijn paard - je het

dek op en neer, Hoe waai - en de wim - pels al heen en al weer.

2. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe:
 „Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!”
 Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij,
 En rijd toch ons huisje vooral niet voorbij!

Look, here comes the steamboat from far a-way lands.
 It brings us St. Nich'las, he's waving his hands.
 His horse is a-prancing on deck, up and down,
 The banners are waving in village and town.

His helper is laughing and tells ev'ry one,
 'The good kids get candy, the bad ones get none!
 Oh, please dear St. Nich'las, do ride your white horse,
 just visit our house, for we all have been good!